

Goedemorgen

Lang geleden waren er in Schotland twee jongens, die in een dorpje vlak bij elkaar woonden. Het waren vrienden die altijd alles samen deelden. Iedereen op school wist dat. En iedereen wist dat wanneer je Will zag, dan zag je ook Brian. Echte vrienden, met één verschil. Brian woonde bij ouders die leefden volgens de Bijbel en de wil van God, maar Will groeide op in een gezin dat wel wist van God, maar er niet zo naar leefde. Zo gebeurde het wel eens dat Will iets wilde doen, maar dat Brian zei: 'Nee, dat kan niet hoor! God heeft gezegd dat dat niet mag, dus doen we dat niet.' Waarna Will dan onverschillig zei: 'Nou dan niet!' Maar ze hadden nooit ruzie daarover. Maar Will wilde van Brian toch graag weten waarom ze het niet mochten doen. Daardoor wist Will toch aardig wat van de Bijbel en van de geboden van God. De jongens groeiden op en na de middelbare school moest Will gaan werken om mee te verdienen in het gezin van zijn ouders. Maar Brian kon goed leren en zijn ouders wilden dat hij verder ging studeren. Zodoende zagen ze elkaar steeds minder. Als het mogelijk was, dan waren ze samen, zoals vroeger en deelden ze alles. Maar dit veranderde door tijdgebrek toen Will trouwde. Ook Brian had alle tijd nodig met zijn zware studie: hij studeerde rechten. Vele jaren later gebeurde er iets bijzonders. Iets wat grote indruk maakte op de mensen die erbij waren, maar misschien ook voor u of voor jou die het verhaal nu leest. Will, die een groot gezin moest onderhouden en het niet breed had, kreeg op een gegeven ogenblik iets aangeboden om mee te doen, zodat hij direct helemaal uit de geldzorgen zou zijn. In zijn achterhoofd nog de stem van zijn vriend die hier fel op tegen was, zei hij toch 'ja' tegen een paar duistere figuren met een plan om snel rijk te worden. Maar snel daarna kwam de politie bij Will thuis: Ze schreeuwden naar Will: 'Handen op je rug! In naam der wet! Je bent gearresteerd!' Voordat Will begreep wat er gebeurd was, zat hij in de cel. De weken daarna waren zwaar. Steeds dacht hij aan zijn gezin: 'Hoe moeten zij nu verder?' Hij wilde dat hij nooit had ingestemd met het plan. Maar dit was nog niet alles waar hij zo verdrietig over was. Hij had net gehoord dat hij over vijf dagen voor de rechter moest verschijnen. Maar toen hij hoorde wie die rechter was, brak alles in hem. Het was zijn goede vriend van vroeger: Brian..... En die had altijd gezegd dat het nooit mocht van God wat hij gedaan had en nu moest hij oordelen over hem. Ondertussen was het ook bekend geworden in het dorpje: het ging als een lopend vuurtje. 'Heb je het al gehoord? Will is opgepakt voor inbraak en nu moet hij terecht worden in de stad, en weet je door wie?..... door Brian: zijn goede vriend van vroeger! Je moet er toch niet aan denken dat je zo voor elkaar komt te staan? Ook de media kreeg hier lucht van en verzonnen allerlei mogelijkheden hoe dit wel moest verlopen. Het was dan ook bijzonder druk bij het gerechtsgebouw op de dag van het vonnis. De zaal zat echt bomvol met nieuwsgierige mensen. Tussen de mensen zat een vrouw met vier kinderen, die elkaars hand vasthielden. Leven zonder man en vader en zonder salaris. Hoe nu verder? De deur ging open, een agent kwam binnen, gevolgd door de gevangene. De rechter stapte binnen. Will zou het liefste vluchten, maar de boeien hielden alles tegen. De media zat er klaar voor. Ze wisten dat deze rechter ook ouderling was in de kerk en dat hij door veel mensen werd gezien als een eerlijk en goede man, vol van liefde voor de God en zijn naaste. Stil, met betraande ogen, hoorde Will de beschuldiging aan gesproken door zijn oude vriend. Het werd muisstil toen de rechter de aanklacht uitsprak en daarna het vonnis ging uitspreken. 'Will B.: ik verklaar je schuldig aan diefstal, ik veroordeel je tot 3 jaar gevangenisstraf met een borgsom van €35.000 euro. Hierbij verklaar ik de rechtszaak voor gesloten.' De mensen hadden alles aangehoord en schudden het hoofd. Dat is een zwaar vonnis: hoe moet dit nu verder met Will? En ach, dat arme gezin... Anderen zeiden: 'Het is zijn eigen schuld: de rechter heeft goed gesproken hoor! Ook al is het zijn oude vriend ...hij heeft gestolen!' Maar toen gebeurde er iets dat ze nog

nooit hadden gezien... De rechter ging staan en deed zijn ambtskleding uit. Verbaasd keek iedereen naar hem. Hij stond daar in een gewone broek en trui! Waarom ging hij niet uit de rechtszaal? Will, die nog steeds niet durfde te kijken, merkte de stilte en keek toch. Hij zag geen rechter, maar zijn vriend zoals hij er vroeger altijd bij liep: gekleed met een trui en een broek. Zijn vriend kwam op hem aflopen. De mensen zagen vol verbazing hoe Brian een envelop uit zijn zak haalde, voor Will ging staan en zei: 'Lieve vriend, de wet heeft je veroordeeld. Je bent schuldig en ik vertegenwoordig in mijn ambt die wet. Maar nu heb ik mijn ambtskleding neergelegd en ben ik je oude vriend. Hierbij geef ik je deze envelop, waarin het hele bedrag zit voor je schuld.' Brian zei: 'Mensen in de zaal: hierbij sta ik borg voor hem. Niet als rechter van de wet, maar als zijn vriend. Hij is nu vrij man. De schuld die hem gevangen zou houden, is nu weg en is nu betaald. Het hele bedrag zit in deze envelop, er is niets meer om deze man vast te houden: hij mag gaan.' Hierna gaf hij zijn oude vriend de envelop. Will kon niets zeggen, maar grote druppels vielen op de houten vloer. 'Will', zei de rechtvaardige rechter, 'Je bent vrij, er is een borg voor je betaald. Kom agenten, doe hem zijn boeien af zodat we elkaar kunnen omhelzen, want ik weet dat ik mijn vriend weer gevonden heb die ik was verloren.'

Jorinde, Vivian, Nienke, Remco en Karlijn, jullie slaan een nieuwe weg in. Van de kinderdiensten naar de jeugdkerk en van de basisschool naar de middelbare school. Wij wensen jullie het ervaren van Gods liefde toe en de wetenschap dat Hij ook voor jullie borg zal staan in je verdere leven.

Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 30 juni 2019, afscheid kinderdiensten

Voorganger	: ds M. van Doorne-Wolfs
Collectes	: 1. Kerk; 2. Diaconie; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Organist	: Corné van Doorne
Ouderling v. dienst	: Jan Roelof Klaassen
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 30 juni	: ?
Kinderdienst	: Er is vandaag geen kinderdienst.

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de Fam. Zuidema, Dorpsstraat 137 en worden gebracht door Alie Bouwknecht.

Meeleven

Mw. A. Strijker-Vink is verhuisd naar het Irenehuis kamer 111, Prinses Irenelaan 4 7941 ES te Meppel.

Overleden

Op donderdag 27 juni is Mw. T. Otter-Postenhoven, Hofweg 37 te Havelte op 100 jarige leeftijd overleden. Afscheidsdienst is op dinsdag 2 Juli om 13.30 uur in de Sint-Clemanskerk te Havelte. Na de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren.

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Contactpersoon pastoraat

Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946

e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen

Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Joke Meinen of Bert Winters, email: scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Klaas Klomp tel. 06-28945301, email: klaasklomp@hotmail.com

Koffiedrinken

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Afscheid Kinderen van de kindernevendienst

Er zullen in deze dienst 5 kinderen afscheid nemen van de KND: Jorinde Kroes, Vivian Timmerman, Nienke van Gasteren, Remco Oudshoorn en Karlijn Kroes. We hopen er met elkaar een mooie dienst van te maken. Groeten Leiding van de KND

Ter herinnering. Gemeentevergadering

Zondag 26 mei hebben we de gemeentevergadering gehouden en in deze vergadering zouden de jaarcijfers gepresenteerd worden. Maar door een ongelukkige val was onze boekhouder tijdelijk uitgeschakeld en konden de cijfers niet op tijd klaar zijn. In de afgelopen vergadering is daarom besloten om nog een extra gemeentevergadering te houden met als enige agendapunt de jaarcijfers, en wel **vandaag na de morgendienst**.

Volgende week

Volgende week zal in de dienst mevrouw T. Koster uit Barneveld voorgaan. Het is de eerste van de acht zomerdiensten met Hervormd Nijeveen. De zomerdiensten beginnen in onze kerk.

Tuinonderhoud

Omdat er in de komende periode geen mededelingenblad zal zijn, vermelden we hierbij de volgende dagen voor tuinonderhoud op de 2e zaterdag van de maand: **13 juli en 10 augustus**, telkens van 9 tot 12 uur. Namens de tuinploeg, Henk Boer, tel. 0522-491645.

Voedselbank

Ook deze week doen we voor de voedselbank weer een beroep op u. Om een meer gevarieerd pakket aan te kunnen bieden is er bij de Voedselbank Meppel behoefte aan langer houdbare artikelen zoals: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, koffie, thee, koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg. De Voedselbank Meppel heeft verder aangegeven dat ze in **juli** ook graag **zonnebloemolie en vlees/vis in blik** zouden ontvangen. In **augustus** is dat **afwasmiddel en allesreiniger**. Ook u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met afwisselende producten. **Hoe kunt u meedoen?**

U kunt een keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren in de kratten die in de drie kerken van Nijeveen en Kolderveen staan. Of u kunt uw producten inleveren op **woensdag 10 juli en op woensdag 24 juli van 19.00 – 21.00 uur**, bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Daarna is de volgende inleverdatum bij de familie Van Gasteren op woensdag 4 september. U kunt tussentijds de producten altijd inleveren in de kratten in de drie kerken. **U doet toch ook mee ?!** Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!

Liederen:

Voor de dienst : Lied 216; Lied 218: 1, 3 en 4; Welkom, welkom, welkom iedereen

Tijdens de dienst : Intochtslied Psalm 139: 1 en 8; Opwekking 589; Lied 939; Wat wil je later zijn; Ik wens jou – Trinity; Lied 416: 1, 2 en 4

Mededelingenblaadje

De komende acht zondagen zijn er gezamenlijke diensten met Hervormd Nijeveen. Daarom zal het volgende mededelingenblaadje op **zondag 1 september** verschijnen.

Mededelingen zondag 30 juni 2019 jaargang 16 nr. 20



Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671

Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl

Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13

allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:

0522- 491141