

Goedemorgen

Vandaag ontmoeten we een Samaritaanse vrouw, vertegenwoordigster van een godsdienstige gemeenschap die door de vrome Joden als andersdenkenden beschouwd werden. In Samaria ontstaat geloof in Jezus' woord dat uitgroeit tot een overtuigde belijdenis. Jezus moest door Samaria gaan. De kortste weg om Galilea te bereiken was door het gebied van de Samaritanen. Maar Jezus gehoorzaamt in zijn werken ook aan Gods leiding. In Gods heilsplan is ook de redding van de Samaritanen opgenomen. En bij de bron van Jakob, een put bij een weg-splitsing, is een Samaritaanse vrouw. Ze is ver van huis om water te putten, terwijl er dichterbij in de buurt ook andere putten zijn. Misschien is zij uitgestoten door haar dorpsgenoten. De watervoorziening was in het oude Oosten door lange periodes van droogte een zeer belangrijke zaak. Regenwater werd opgevangen en putten werden gegraven voor grondwater. Soms moest men diep graven om bij het water te komen. De Jakobsbron was dan ook 27 meter diep. Dit uitbronnen opborrelende water was zuiver en drinkbaar en werd op prijs gesteld als een gave van de hemel. Het was levend water. En op het heetst van de dag ontmoeten Jezus en de Samaritaanse vrouw elkaar. Normaal was je dan niet onderweg. Vrouwen gingen in de morgen of tegen de avond water putten. Dat de vrouw op dit ongebruikelijke tijdstip bij de put komt, heeft er kennelijk mee te maken dat ze om haar levenswijze door de dorpsgemeenschap wordt gemeden. Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar om. Jezus vraagt de vrouw om water. Water symboliseert in de Bijbel reiniging, het lessen van de dorst, bevruchting en weeropleving. Maar hoe zou de Vreemdeling in staat zijn zonder emmer het bronwater te bemachtigen? Deze joodse vreemdeling is toch niet groter dan de graver van de put, vader Jakob. Het water uit de Jacobsbron lest de dorst niet definitief. Maar het levende water dat Christus geeft, stilt de levensdorst en wordt in de mens een bron tot leven. Dit water wordt in de vrouw tot een fontein ten behoeve van haar plaatsgenoten. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 4 maart 2018, 3^e zondag van de 40 dagen

Voorganger	: Ds. Vijko Top uit Havelte
Collectes	: 1. Kerk; 2. Zending; de uitgangscollecte is voor het bouwfonds
Organist	: Jannes Lopers
Lector	: Albert van Gijssel
Ouderlingen v. dienst	: Bert Winters en Adriaan Jans Timmerman
Thema	: In gesprek gaan met een Samaritaanse vrouw
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 4 maart	: Johanna vd Linde
Oppasdienst 11 maart	: Anneminke Drost en Jorinde Kroes
Kindernevendienst	: Er is vandaag kindernevendienst.

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. J. Oosterhuis, Reggersoord, en worden gebracht door Marry de Lange.

Meeleven

Dhr. J. Oosterhuis is ontslagen uit het ziekenhuis en verblijft nu in Reggersoord voor revalidatie, afd. 1 kamer 9
Dhr. Klaas Drost is opgenomen in het ziekenhuis maar is gelukkig weer thuis om te herstellen. Ook Dhr. Roelof Bouwknegt is opgenomen geweest en is inmiddels ook weer thuis.
Dhr. Tinus Keizer zal op 6 maart een heupoperatie ondergaan in Zwolle.

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Contactpersoon pastoraat

Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen

Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl
Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Joke Meinen of Bert Winters, email: scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Henk Duker tel.491365, email: dukertax@hetnet.nl

Koffiedrinken

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Volgende week

Volgende week gaat Ds. Jan Bakker uit Hoogeveen voor.

Van de penningmeester

Mijn kerk in balans. Het speciale thema dit jaar was "Geef voor je kerk". We hebben met elkaar een goed "resultaat" neergezet. Als college zijn wij zeer blij met deze uitkomst. De opbrengst V.V.B 2018 is geworden. € 93.291,-
Dank voor diegenen die de enveloppen hebben gebracht en weer opgehaald. We hebben 12 personen bereid gevonden om de enveloppen rond te brengen. Daardoor kunnen we de wijken iets aanpassen. Bedankt voor uw toezegging.
Namens de Kerkrentmeesters
Met vriendelijke groet Jan Dekker.

Inzameling voor de Voedselbank

"Kom je koffie drinken?" "Even een bakkie doen?" "Kom maar rond theetijd, dan drinken we eerst even een kopje thee." Hoe vaak zeggen we dit niet? Heel gewoon, maar toch is dit voor mensen die gebruik maken van de Voedselbank niet zo vanzelfsprekend. Er zit lang niet altijd koffie of thee in het pakket dat ze krijgen van de Voedselbank en zelf kopen is een grote aanslag op het krappe budget. Voor koffie of thee is vaak gewoon geen geld. Daarom heeft de Voedselbank Meppel aangegeven dat er in de maand maart extra behoefte is aan **koffie en thee**.

Waar is altijd behoefte aan: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, afwas/schoonmaakmiddelen, koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg.

Ook u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met afwisselende producten.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt een keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren in de kratten die in de drie kerken van Nijeveen en Kolderveen staan. Ook kunt u uw producten inleveren op **woensdag 7 maart van 19.00 – 21.00 uur**, bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13.

U doet toch ook mee?! Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!

Paasgroetactie

Op **zondag 4 en 11 maart** hebben we als Diaconie weer een tafel in de hal met paasgroetkaarten voor gevangenen. Er staan al adressen op, u mag er alleen uw naam, een evt. groet en een postzegel op doen. **GEEN** adres van uzelf! Doet u ook dit jaar weer mee? Met Pasen worden ze tijdens de vieringen in de gevangenen uitgedeeld. De Diaconie.

Koffiedrinken

Woensdag 7 maart is er weer gelegenheid om te komen koffiedrinken in één van de zalen van de Geformeerde kerk. Als u belangstelling heeft, u bent van harte welkom **vanaf 10 uur 's morgens** tot ongeveer 12 uur.

Ter herinnering. Paasconcert

Vrijdag 9 maart is er een bijzonder Paasconcert in de Grote Kerk in Steenwijk. Medewerking: Chr. Mannenkoor Steenwijk o.l.v. Marco Hoorn. Soliste: Naomi Gaal. Extra: 16 nieuwe zangers op project basis. Kinderkoor "Welnootjes" uit Nijeveen o.l.v. Riette Smit. Organist: Arjan Kroes. Pianist: Jaap Kramer. Trompettist: Maurice Van Dijk. Violist: Laurens Knoop. Drummer: Peter Doest. Aanvang 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur. De entree is 12,50 euro. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Voorverkoop: Steenwijkse Boekhuis, Markt 38 Steenwijk, of Bloemisterij Gaal, Gasthuisstraat 19 Steenwijk.

Ter herinnering. Zangdienst 11 maart

Zondagavond 11 maart zal in de zangdienst het Fries Mannen Ensemble van zich laten horen. De zangdienstcommissie heet u van harte welkom in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat te Nijeveen, aanvang **19.00 uur**. De toegang is gratis, maar aan het einde van de avond is er een schaalcollecte die geheel bestemd is voor het Fries Mannen Ensemble. Zij steunen hiermee de werkgroep "Nobody's Child" die werkt op Sri Lanka. Meer info vindt u op www.FriesMannenEnsemble.nl Het belooft weer een heel bijzondere zangavond te worden, gezien de vele mooie reacties van hun vorige optreden in Nijeveen

Ter herinnering. Komende activiteit Kerkcafé

Op **22 maart** staat het thema: 'LHBT' centraal tijdens de Regenboogweek Nijeveen. De Regenboogweek wordt gehouden van 18 tot en met 24 maart 2018.

Liederen:

Voor de dienst : lied 217: 1 – 4 *'De dag gaat open voor het woord des Heren'*

Tijdens de dienst : aanvangslied 67: 1 *'God zij ons gunstig en genadig'*; lied 67: 3 *'God zij ons gunstig en genadig'*; lied 547: 1, 2 en 5 *'Met de boom des levens'*; lied 217: 1 en 4 *'De dag gaat open voor het woord des Heren'*; lied 655: 1, 2 en 3 *'Zing voor de Heer een nieuw gezang'*; lied 382 (Evangelische liedbundel) *'Heer, uw licht en uw liefde schijnen'*; lied 357: 1, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel) *'Vreugde, vreugde, louter vreugde'*.

Mededelingen zondag 4 maart 2018 jaargang 15 nr. 6



Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671
Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141