

Goedemorgen

Het raam en de Glazenwasser

Er was eens een raam. Het zat in een muur, op zo'n hoogte dat je er gemakkelijk doorheen kon kijken. En dat hadden de mensen dan ook vaak gedaan. Net zoals bij alle andere ramen, zonder er bij na te denken.

Het raam keek uit op een klein, simpel pleintje. Dat dacht het raam zelf ook. Vroeger werd er nog veel gespeeld door de jongeren. Er werd geknikkerd, gefietst, opgeschept over de voetbalwedstrijd en heel soms, als het al wat schemerig werd, werd er wel eens gekust. Het was dan ook een handig raam voor de moeders die graag hun kinderen in de gaten wilden houden. Maar tegenwoordig kwam er haast niemand meer.

De Glazenwasser kwam regelmatig langs en vroeg dan aan het raam of het gewassen wilde worden. Maar het raam zei dan: 'Nee'. Waarom zou het ook? Op het pleintje gebeurde wel eens wat, maar eigenlijk nooit meer iets interessants. De laatste tijd werd het zelfs erger. Er werd wel eens ruzie gemaakt op het pleintje. Er waren een paar groepen die het pleintje ideaal vonden om te vechten. En de kussende stelletjes ... Zeg nou zelf, zoiets doe je toch niet buiten. Dat is geen zoenen meer!

Het raam kreeg er elke dag meer verdriet van. 'Iedereen die door mij heen kijkt, wordt alleen maar teleurgesteld. Wat ben ik nu voor raam? Wie wil er nog door mij heen kijken?' Het raam raakte zo diep bedroefd, dat het steeds meer vuil begon aan te trekken. Wind en regen en zand vormden vegen en vlekken op het glas. Zoveel, dat na verloop van tijd haast niet meer te zien was dat er ooit glas in het raam had gezeten.

'Net goed,' dacht het raam vol wrok. 'Er is toch niets om naar te kijken. Moeten ze maar niet zoveel vechten.'

Het werd herfst en er vlogen bladeren tegen het raam. Ze bleven aan het vuil kleven en bedekten het hele raam. Oei, wat jeukte dat. Maar niemand haalde ze weg. Waarom zouden ze?

'Eigen schuld', dacht het raam. 'Ik kan niet eens dat doen waarvoor ik gemaakt ben. Ik heb niemand iets te bieden'.

Een storm stak op en er vlogen takken tegen het raam en oude kranten. Oei! Dat schuurde! Hagel en sneeuw sloegen tegen de muur en het raam.

'Help me toch! Haal ze toch weg', dacht het raam wanhopig. Maar niemand kwam. Wie wist er nu nog dat daar een raam zat? Langzaam, heel langzaam gleden de herfst en de winter voorbij.

Op een dag, vroeg in het voorjaar, kwam de Glazenwasser weer langs. 'Arm raam. Zal ik jou eens wassen?'

'Waarom zou je dat doen? Ik ben nutteloos. Ik kan immers niet eens het simpelste doen waarvoor ik gemaakt ben. Het zou beter zijn als je me helemaal weg zou halen', zei het raam. De Glazenwasser ging er even bij zitten. 'Goed, mooi raam, je bent hier geplaatst door mijn Vader de Venstermaker. Om de mensen in dit gebouw een beetje verlichting te geven. Een beetje uitzicht. Weet je dan niet hoe bijzonder je bent? Vergeet niet: als simpel raam zorg je ervoor dat ook de zon in de huizen kan schijnen. En wanneer je Mij elke keer al het vuil van je laat verwijderen, let maar eens op waar je dan toe in staat bent. Mag ik?'

Het raam stemde toe en de Glazenwasser begon. Het was een flinke klus, compleet met schuur-sponzen en krabbers. Maar met elke laag vuil die eraf ging, werd het makkelijker. Tot het raam weer helemaal schoon was.

'Let nu maar eens op', zei de Glazenwasser en Hij nam een speciale fles en een zachte doek. Met geduld en heel precies wreef Hij het hele raam ermee in. Geen millimeter vergetend. Toen Hij

klaar was, deed Hij een stap achteruit om de zon ruimte te geven. De stralen van de zon gleden over het ingewreven raam. Even was het of er een vuurwerk spetterde en toen verschenen er overal in het huis kleine regenbogen, sterren en dansende vonkjes. Het was of het raam met het zonlicht speelde. Kleuren en vormen gleden en dansten door de kamer. Als de zon fel scheen, ontstonden mozaïeken. En als er een wolk voor de zon gleed, werd de kamer gevuld met een warme gloed.

'Een raam alleen kan dit niet. Maar dat heb ik ook nooit van je gevraagd. Ik vraag je alleen of ik je af en toe opnieuw mag wassen en inwrijven, zodat je kunt blijven stralen. Alleen op deze manier kun je meer zijn dan je bent. En alleen op deze manier kun je dát doen waarvoor Mijn Vader je gemaakt heeft'.

Uit : EO Visie

Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 20 oktober 2019

Voorganger	: Dhr H. Feijen
Collectes	: 1. Werelddiaconaat; 2. Bloemenpot ; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Organist	: Margreet van Dorsten-Lopers
Ouderling v. dienst	: Karel Meine Hoekman
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 20 oktober	: Elly Timmerman
Oppasdienst 27 oktober	: Rigdje Karsen
Kindernevendienst	: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. J. Winters, Kerspel kamer 4 en worden gebracht door Herma Klaassen.

Vorige week zijn de bloemen naar Mw. G. Karsten-van Rossum, Weerddwarsstraat 54 te Meppel gegaan en Alie Matter heeft ze gebracht.

Meeleven

Ds Vijke Top is op dinsdag 8 oktober geopereerd te Amsterdam en is afgelopen donderdag 17 okt. weer voor controle naar het ziekenhuis geweest en heeft zeer goede berichten gekregen nl geen uitzaaiingen in de lymfklieren !!!

Er zijn op dit moment geen zieken in het ziekenhuis.

We wensen allen die nog ziek zijn, die een operatie of een behandeling moeten ondergaan Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen gemeld worden in het voorbedeboek.

Contactpersoon pastoraat

Contactpersoon pastoraat : **Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946**
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen

Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Anje Lalkens of Bert Winters, email:

scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling

zondag: Klaas Klomp tel. 06-28945301, email: klaasklomp@hotmail.com

Koffiedrinken

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Lutherzangavond in Grote kerk Steenwijk

Op zondag 27 oktober organiseert de **Raad van Kerken** in Steenwijk E.O. een Lutherzangavond in de Grote of-Sint Clemenskerk. Ter ere van de Hervormingsdag op 31 oktober, samen zingen met en luisteren naar het Chr. Mannenkoor Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn. Arjan Kroes zal het koor en de samenzang op het orgel begeleiden. Komt u ook naar de zangavond op **zondag 27 oktober om 19.00 uur in de Grote of-Sint Clemenskerk in Steenwijk ?**

Feestelijke zangdienst in Nijeveen

Jazeker, de zangdienst commissie viert haar 15-jarig bestaan met een feestelijke dienst. Deze commissie is in het leven geroepen vanuit de werkgroep kerkopbouw o.l.v. Bert Stoter. Door het wegvallen van de avonddienst in de Gereformeerde kerk, ontstond er toch wel weer behoefte om regelmatig samen te zingen. Daar heeft de pas opgerichte commissie gehoor aan gegeven, en zodoende zijn er de zang-, en roept-u-maar-diensten gekomen. Na enige jaren hebben ook de Hervormde gemeenten Nijeveen en Kolderveen zich aangesloten bij de commissie. Vele organisten, koren en solisten kwamen er voorbij in deze 15 jaar. Zeker als er een mannenkoor optrad zat de kerk tot achter de schuifdeuren stampvol (Steenwijker, Staphorster, Urker, Lemster en Zoutkamp's mannenkoor) ook het Fries- en het Veluws mannenensemble oogsten veel bijval. Wat velen zich nog herinneren zijn de ruisende jurken van het koor "Geke's 10 tal" uit Urk, Maar ook Gospelkoor "Grace & Glory" o.l.v. Talitha Nawijn. Prachtige avonden die zeker velen hebben beroerd en bemoedigd.

Op **zondag 10 november** pakt de commissie dan ook verrassend uit met een drietal gastoptredens van "De Welnootjes", De Gemeenteband en Chr. zangvereniging "Tot Ons Genoegen". Wij nodigen jong en oud(er) van harte uit om deze unieke avond mee te maken. De dienst begint om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat te Nijeveen. Toegang is gratis, aan de uitgang is er een schaalcollecte. TIP: Kom op tijd !

Ter herinnering. Zangvereniging T.O.G. Nijeveen/Kolderveen. programma najaar 2019.

Zaterdag 2 november om 19.30 uur Gereformeerde kerk St. Jansklooster.

Zondag 10 november om 19.00 uur Gereformeerde kerk Nijeveen. Dit optreden is naar aanleiding van "15 jaar zangdienst".

Op vrijdag 13 december : "Kerstconcert" in de Gereformeerde kerk Nijeveen.

Dinsdag 24 december kerstnachtdienst in Hervormde kerk Koekange.

Liederen:

Voor de dienst : Liedboek 280: 1, 2, 6 en 7

Tijdens de dienst : Psalm 122: 1: 1 en 3; Zoals ik ben: 1, 2, 4 en 6; Joh. de Heer 80: 1 en 3; Psalm 42: 1 en 3; Liedboek 991: 1 en 2; Liedboek 289; Liedboek 315; Liedboek 425

Mededelingen zondag 20 oktober 2019 jaargang 16 nr. 27



Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671

Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl

Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13

allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:

0522- 491141